

Van de redactie

De Advent- en Kersttijd is een tijd van inkeer, bezinning en verwachten. Vol vertrouwen toelevende naar Kerstmis, de geboorte van het Koningskind. Onverwacht belandde ik in september, met 30 graden op vakantie in Rome en genietend van schitterende kunst in Galleria Borghese, in deze sfeer van de kersttijd.

Verspreid in de verschillende zalen hangen in dit bijzondere museum vele renaissance schilderijen met voorstellingen van de heilige familie. Mijn oog trok steeds naar de gestalte van Maria met het Christuskind, naar Maria de Moeder. Plotseling kreeg ons bezoek aan Galleria Borghese een thema, vormgegeven in prachtige, vaak ontroerend mooie schilderijen. Kleurrijk en prachtig uitgewerkt, soms sober en ingetogen, maar steeds getuigend van de diepe aandacht en liefde van de schilder voor zijn onderwerp.

Het wezen Maria hield me tijdens de vakantie en nu nog steeds bezig. Zij vertegenwoordigt voor mij de wereld van onze geestelijke werkelijkheid. Die wereld verbindt ons met ons diepste zelf en het kan daardoor richting geven aan andere werkelijkheden. De deur naar die wereld is het hart. Antoine de Saint-Exupéry laat zijn Kleine Prins niet voor niets zeggen: "Alleen met het hart kun je goed zien", een uitspraak waar ik vaak aan denk en waarvan ik hoop dat die een leidraad kan zijn.

En zo werd Maria zomaar ook een thema voor deze berichten. Jullie vinden er een kerstwens: een inlegvel met een selectie van de foto's die we in Rome maakten en daarbij een prachtig gedicht van Ida Gerhardt. Ik hoop dat ik jullie zo iets kan meegeven van het grote vertrouwen dat ik voelde toen ik de schilderijen voor het eerst zag, een vertrouwen dat zo troostend is in een wereld vol onzekerheid en risico's. Ook namens Yvonne wens ik jullie een mooie Advent- en Kersttijd toe.

Anya Marinissen

Opmaat, Ignaz Stegeman

Lofgezing van de engelen

Doorgaans staat de realiteit wat verder van ons af ons ervan bewust te zijn dat ook hemelse wezens er aan meewerken wanneer wij de Mensenwijdingsdienst voltrekken, terwijl wij in de kersttijd in het invoegsel de woorden toch horen '... dat wij instemmen met de offerzang van de engelen ...' Het zijn dezelfde krachten die anders in het leven na de dood werkzaam worden in de omvorming van ons lot. Maar we kunnen al tijdens ons leven onze gedachten, onze gevoelens en wilsimpulsen als offer aan de goddelijke wereld brengen en door de engelen laten waarnemen opdat ze al tijdens ons leven op aarde omgevormd en verwandeld kunnen worden.

In de periode voorafgaand aan advent kunnen we leven met beelden uit de Apocalypse van Johannes en de daarin beschreven lofgezangen van de engelen als een soort hemelse eredienst en kunnen daarbij dan tevens denken aan onze gestorvenen die in hun samenzijn met de engelen al komen tot een schouwen van God. Je te bezinnen op die beelden roept een vermoeden op van machtige ervaringen die in die lofgezangen van geestelijke wezens tot uitdrukking komen. Soms vallen deze ervaringen mensen tijdens hun leven ook al ten deel en zijn dan vaak moeilijk onder woorden te brengen, maar doorgaans is die wereld nog gesloten omdat ze wellicht te groot en te machtig is.

In de tijd van de Heilige Nachten echter opent de hemel zich en eenmaal per jaar mogen we zo lijkt het een stille blik in die wereld werpen en instemmen met de offerzang van de engelen en alle negen hiërarchieën die in die machtige hymne genoemd worden. Wellicht is het mogelijk doordat het vuur van de liefde dat zich met kerst met het leven op aarde verbindt ons hart daarvoor verwarmt en opent en de geestelijke geboorte van het kind ook in ons plaats kan vinden. De hemel nadert in die tijd de aarde en we kunnen ons meer toe bewegen naar wat in die wereld van de geest altijd aanwezig is. In die tijd kan het een beleving worden dat wij van die wereld niet afgesloten zijn maar dat we als op een onderste trede in die hemelse rijken mee mogen werken.

Het boek Genesis vertelt ons dat we naar Gods beeld geschapen zijn, diep verbonden met de negen hemelse hiërarchieën boven ons. De geboorte met kerst van het geestelijke kind in ons raakt steeds opnieuw aan dit ‘geschapen zijn naar Gods gelijkenis’, als een mens die weer in de gelegenheid komt de goddelijke wereld in haar rijkdom te schouwen en in te stemmen met het hemelse gezang van de engelen. De Mensen – Wijdings – Dienst ‘wijdt’ ons om niet alleen tot het zingen of spreken van hemelse gezangen te komen maar om op aarde vanuit onze goddelijke oorsprong zo te handelen dat de engelwereld er in meewerkt.

Ignaz Stegeman

(In een bewerking van enkele motieven uit een artikel van Ursula Hausen in ‘Mitteilungen aus der Christengemeinschaft’ Advent 2009)

Advent, tijd van hoop, verlangen

Advent, tijd van hoop, verlangen,
Uitzierend naar het komend licht.
Door omslotenen gevangen,
horende het blijde bericht.

Heil en vrede die zal dagen,
In de tijd die zacht vervloeit.
In het licht dat op zal dagen,
Blij omstraalt, erdoor geboeid.

Kaarsen, viermaal stil ontstoken,
Vorboden van 't komend feest.
Als de dag is aangebroken,
Waarop 't Kind ons hart geneest.

Dag waar vrede wordt geboren,
Langzaam groeiend, wereldwijd.
Vrede die voor 't oog zal gloren,
Door het kind ons uitgespreid.

Justus A. van Tright

De Mensenwijdingsdienst

Deze wordt elke vier weken gecelebreerd in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Lange Noordstraat 62 te Middelburg om 10.00 uur.

13 december 2015	Mensenwijdingsdienst
26 december 2015 2 ^e kerstdag	Mensenwijdingsdienst
10 januari 2016	Mensenwijdingsdienst
14 februari 2016	Mensenwijdingsdienst
13 maart 2016	Mensenwijdingsdienst
25 maart 2016 Goede Vrijdag	Mensenwijdingsdienst
28 maart 2016 2 ^e Paasdag	Mensenwijdingsdienst

Evangelie middagen

We behandelen de Apocalyps van Johannes.

Plaats: Bogardstraat 18 te Middelburg.

Tijd: 15.30 uur – 17.00 uur

Dag: woensdag

Data in 2015: 11 november, 9 december

Data in 2016: 13 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april

Adventbijeenkomsten

1^e advent 29 november 2015 om 10.30 uur

4^e advent 20 december 2015 om 10.30 uur

Bogardstraat 18 – Middelburg

Perikoopbijeenkomsten

Plaats: Wisselende adressen

→ Op 22 november:

Sjanne Bolle, Haymanstraat 8, Middelburg
telefoon 614197 / 0657556344

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Dag: zondag

Data in 2015: 22 november

Data in 2016: 24 januari, 28 februari

Bijeenkomsten leesgroep

Deze vinden om de vier weken plaats. Het boek dat wordt besproken is: “Inzicht in het Mysterie van Golgotha” door Rudolf Steiner.

Plaats: Koepoortstraat 6, Middelburg

Dag: zaterdag - Tijd: 10.30 uur

Data in 2015: 14 november, 19 december (onder voorbehoud)

Data in 2016: 9 januari, 13 februari, 12 maart



Uit het gemeenteboek
(geen berichten)



Perikopen

Trinitarische tijd

01 nov.: Openbaringen 01, 01-20 Verschijning van de Mensenzoon

08 nov.: Openbaringen 03, 01-06 Brief aan de gemeente te Sardes

15 nov.: Openbaringen 07, 09-17 De 144.000 verzegelden

22 nov.: Openbaringen 21, 01-27 Het nieuwe Jeruzalem

Adventstijd 2015

29 nov.: Lukas 21, 25-36 De openbaring van wat komt

06 dec: Mattheus 25, 01-13 De wijze en dwaze maagden

13 dec: Filippenzen 04, 01 en 04-09 De God van de vrede

20 dec: Lukas 01, 26-38 De engel Gabriël bij Maria



Advent

Hoe anders, jonge moeder zijn uw ogen
niet meer alleen door 't eigen hart verlicht –
een verre glans is 'r zacht doorheen gevlogen
en vreemd veranderd lijkt heel uw gezicht.

Weerspiegeld een tweede ogenpaar,
dat mild als maneschijn begint te stralen –
omsluierd nog, ziet het uit de wolken dalen
de Engel van het lot met wijd gebaar.

Walter Gradenwitz

Internationale Pinksterconferentie 2017 in Rotterdam

Na ruim 25 jaar (Den Haag, 1990), zal de Internationale Pinksterconferentie van de Christengemeenschap weer plaatsvinden in Nederland. In 2017 zal deze conferentie gehouden worden in Rotterdam, in congrescentrum Ahoy. De Internationale Pinksterconferentie is de grootste bijeenkomst in de Christengemeenschap en we verwachten minstens 1500 deelnemers van over de hele wereld.

Het thema van de conferentie is:

Spelen met vuur

Pinkstervuur – geschenk van de vrijheid

Vuur is een gevaarlijk element; je kunt er makkelijk je vingers aan branden, of erger. Toch heeft in het verleden de mens, met schade en schande, geleerd met dit element om te gaan. Het is een van de pijlers van de menselijke beschaving geworden. Met Pinksteren is een ander vuur aan de mensheid geschonken: het vuur van de Geest. Ook met dit vuur moeten we leren omgaan; hoe we ideeën en idealen, die niet uit deze aardse wereld stammen, in de wereld kunnen laten werken. Het is niet zonder risico je daarmee uiteen te zetten, in een tijd waarin geestelijk vuur van uiteenlopende aard door de wereld gaat. Maar als we dit aandurven, kunnen we met de Christus-impuls nieuwe wegen inslaan.

Een verdere toelichting op het thema is te vinden in het adventsnummer van “In Beweging”.

De conferentie zal plaatsvinden op 2-6 juni 2017 in congressentrum Ahoy te Rotterdam. Parallel aan de conferentie zal er op dezelfde locatie tevens een jongerenprogramma zijn. We verwachten dat de website van de conferentie met verdere informatie in januari 2016 online komt op: pinksterconferentie2017.org.

Inschrijving voor deelname kan daar dan beginnen in de zomer van 2016.

Namens de werkgroep Pinksterconferentie 2017,
Bart Hessen

Samenvatting van de vergadering van de Landelijke Raad (2015-03) gehouden op zaterdag 26 september 2015 in Alkmaar

Karin de Leeuw, secretariaat

Deze vergadering kreeg een bijzonder accent door personele veranderingen. Drie vertegenwoordigers van de gemeenten Leiden en Zeist kondigden hun vertrek aan en uit de gemeente Middelburg was een nieuwe vertegenwoordiger aanwezig.

Wilma Roem werd benoemd als nieuw lid van het Landelijk Bestuur. Zij is de beoogde nieuwe voorzitter. De positie van voorzitter komt vacant door het vertrek, per 1 januari a.s. van Jan Henselmans. Zijn termijn is verstreken en hij ambieert geen tweede termijn. Hij gaat de komende jaren een bijdrage leveren aan de organisatie van de Internationale Pinksterconferentie 2017.

Voor Jan was het de laatste keer dat hij als lid van de agendacommissie en vertegenwoordiger van het landelijk bestuur de vergadering van de Landelijke Raad bijwoonde. Voorzitter Cees Klok sprak hem kort toe en bood bloemen aan.

Overigens gaat ook Cees Klok in het voorjaar zijn functie van onafhankelijk voorzitter van de Landelijke Raad neerleggen. Zijn tweede termijn loopt dan af. Er wordt gezocht naar een opvolger.

Ook het Toelagefonds heeft te maken met personele verschuivingen en ook daar is men nog op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Naast berichten uit alle aanwezige gemeenten en een wat uitgebreidere kennismaking met de gastgemeente Alkmaar werden ervaringen uitgewisseld over het gesprek in de gemeenten over het thema ' Versterking van De Christengemeenschap'. Aan de gemeenten is verzocht tegen het einde van het kalenderjaar een tussenrapportage te sturen over de voortgang en de resultaten van het gesprek naar het Landelijk Bestuur. Het bleek dat het thema al in een groot aantal gemeenten leeft. Veel gemeenten zijn bezig met verdiegingsprojecten en ' delven zo naar eigen goud' om dit zichtbaar te maken en ook aan belangstellende buitenstaanders te kunnen aanbieden.

Vanuit de gemeente Rotterdam is een brief geschreven met het verzoek om informatie uit de Landelijke Raad sneller en breder beschikbaar te maken. Het Landelijk Bestuur heeft daarop het plan geopperd om een digitale nieuwsbrief te gaan maken over wat er gebeurt in de verschillende gemeenten en organen van de Christengemeenschap in Nederland/Vlaanderen en deze zo'n vier keer per jaar te gaan versturen aan een ieder die daarvoor belangstelling toont. Dit plan is door de briefschrijvers enthousiast ontvangen en de Landelijke Raad stemde in met het idee. De notulen van de vergaderingen van de Landelijke Raad en een samenvatting daarvan zullen voortaan sneller beschikbaar komen.

Verder werd in de vergadering gesproken over het stoelenfonds. Voor twee gemeenten is een hogere bijdrage gevraagd en verleend dan gebruikelijk. De raad werd hiervan op de hoogte gebracht. Naar verwachting zal er nog één aanvraag voor de aanschaf van stoelen binnenkomen. Daarna zijn alle kerken voorzien van goede stoelen en/of banken in de cultusruimte.

Mededelingen voor u en door u

Voor uw agenda:

- **Stichting Wederzijds**
Op zaterdag **14 november 2015** organiseert de *Stichting Wederzijds Stervenscultuur* een conferentie in De Koningshof te Doorn. Het thema is 'Het maken van keuzes rondom leven en sterven'.
- **Lezing Ignaz Stegeman**
Op 26 november houdt Ignaz Stegeman een inleiding over "De betekenis van lidmaatschap van de Christengemeenschap".
Plaats Kerkkamer Doopsgezinde kerk van 15.00 tot 17.00 uur.
- **Algemene Ledenvergadering op 30 januari 2016**
Kerkkamer van de Doopgezinde kerk Om 10.00 uur

Op 2 november is Hans Overduin verhuisd naar:
Het Toerenhuis, Oosterscheldestraat 110a, kamer 16
4335PL Middelburg

Het Waldorf Kakuma Project vroeg/vraagt om uw hulp

Verheugend nieuws

Uit de rondbrief Najaar 2015 van het Internationale Hulpfonds van Vrije Scholen blijkt dat het IHF met o.a. onze hulp de benodigde € 8,350,- voor een terreinwagen heeft kunnen schenken aan het Waldorf Kakuma Project. (Zie Gemeenteberichten september)

De jeep is al op weg naar Kakuma.

De nood blijft echter groot. Daarom nogmaals het nummer van de rekening: NL03 TRIO 0212 1950.50 - code 100092445 (Kakuma)

Het Waldorf onderwijs project voor duizenden vluchtelingen-kindertjes in dit kamp in Noord Kenia kan zich geen mooier kerstschenk uit Nederland wensen.

Otto Koene

Dionysius Symposium

Op **12 december 2015** organiseert de *Iona Stichting* in de Rode Hoed in Amsterdam het '**Dionysius Symposium: Valt over God niets te zeggen?**' ter gelegenheid van de verschijning van **Dionysius de Areopagiet - Verzamelde Werken**, welke voor het eerst volledig uit het Grieks in het Nederlands vertaald is door **Michiel ter Horst**.

Aan het eind van de 5de eeuw smeedde de geheimzinnige en fascinerende theoloog (of filosoof?) Dionysius de Areopagiet het beste uit de Neoplatoonse filosofie en de vroege Christelijke theologie aaneen. Hij zocht naar een nadering tot het goddelijke vanuit de bijzondere veelkleurige en gelaagde werkelijkheid. Daarbij maakte hij zich los van alle kerkelijke controverses en ging hij op een verrassend moderne filosofische wijze te werk. Dionysius toont een ontwikkelingsweg van symbolische theologie via ontkenkende of 'negatieve' theologie naar de mystieke theologie van de ervaring van god (of...?). Hij biedt inspiratie voor een hedendaagse persoonlijke zoektocht naar het wezenlijke in de open ruimte tussen theologie en filosofie. Voor meer informatie

zie <http://www.iona.nl/nieuws/dionysius-symposium>

De spiritualiteit van het geld **Lezing door Bart Hessen, gemeentegerestelijke van de** **noordelijke Nederlanden. 28 oktober 2015**

Een persoonlijke impressie

Op uitnodiging van de taakgroep Financiën maakte Bart de lange reis van Groningen naar Middelburg.

Het is moeilijk om in het kort weer te geven wat Bart ons allemaal vertelde – het was veel en indrukwekkend.

Hij begon zijn verhaal met te vertellen dat hij, als geestelijke in kamp Berka, daar veel geleerd heeft over met name mensengemeenschappen. Het is verrassend hoe steeds in het jaarlijkse kamp ook weer een nieuwe kampgeest naar voren komt en dat je voeling moet krijgen met wat gezegd en gehoord wil worden; waartoe nodigt de geest je uit!

Zo is het ook in de gemeenten van de Christengemeenschap. Hoe kun je de gemeente-engel laten leven? Hoe drukt de geest zich uit in de gemeenschap. Als je in jouw gemeente Christus kunt laten leven, kunnen er bepaalde idealen opbloeien.

Rudolf Steiner zei tegen de eerste theologiestudenten dat er in de nieuwe, vrije gemeente praktische driegeleding toegepast dient te worden.

De sociale driegeleding is een uitvloeijing van de werken van Christus in de mensengemeenschappen. Van de drie pijlers van de sociale driegeleding – *geestelijk leven, rechtsleven, sociale leven* - naar het *denken, voelen en willen*, is dan ook een volkomen natuurlijke stap.

Dan vertelt Bart hoe de verhouding is van de priester tot de gemeenschap. De Christengemeenschap kent geen geloofsleer. Er bestaan geen vaste antwoorden. De priester heeft als taak het verzorgen van de sacramenten, de zielzorg en de verkondiging. Vanzelfsprekend staat de priester boven de sympathieën en

antipathieën en zo komt de gemeenschap ook bijeen voor het altaar bij de toediening van het 'maal'. Dat wat daar met jou gebeurt, neem je mee naar buiten waar het zijn werk kan doen in de wereld. De ervaringen van de ander en van jezelf kunnen daar tot realiteit worden. In vrijheid de stap maken van vrijheid naar 'Verbintlichkeit'.

Door bewust en in vrijheid verbindingen aan te gaan, ben je bereid verantwoordelijkheid te dragen voor wat wordt aangereikt in de sociale driegeleding. Je wordt je bewust van de keuzes die je maakt en welke verantwoordelijkheid je draagt voor het maken van die keuze.

Zo maak je ook de keuze voor wat je in vrijheid kan doen met je geld. Maar ook de verplichtingen die je aangaat t.a.v. het uitgeven of schenken van geld is een keuze. Als je die keuze hebt gemaakt is een schenking steeds opnieuw een bewuste keuze, steeds een heroverweging waard. Dit geldt voor hetgeen je al schenkt. Maar het is ook belangrijk of je kunt horen wat een nieuwe vraag in zich draagt.

Yvonne van der Deijl

Ins Grau
eines Regentages

selbst
einen Sonnenstrahl
schicken

selbst
die Farbenbrücke
bauen

über die ufer-
losen Wasser

Margaretha Kirst 95 jaar

Op 13 december hoopt Margaretha Kirst haar 95ste verjaardag te vieren. En nog steeds zitten we bij haar rond de tafel met breiwerk, plakwerk, tekenwerk, e.d.

Het begon in 2006. Toen kwam begin oktober een klein groepje mensen bij haar thuis in haar gezellige huisje om de jaarlijkse adventsverkoop voor te bereiden.

Toen Margaretha daarmee begon was zij dus al 86 jaar!

Zij had vroeger al vele jaren in Keulen ervaringen opgedaan.



“De Kaboutergroep” staat in mijn agenda vermeld bij de woensdagochtenden in oktober en november.

Want daar zijn we mee gestart met kabouters. Margaretha maakte ons allen enthousiast en verschillende soorten kabouters ontstonden tijdens de reuze gezellige ochtenden aan de tafel bij haar.

Er waren kabouters met kromme ruggetjes, met grote baarden, kabouters in kleine landschapjes, vingerpop-kabouters, vertelkabouters e.d.



Tijdens het werken las Margaretha een mooi verhaal voor of een gedicht. Er lag altijd een mooi kleed op tafel en er stonden schalen met heerlijke zelfgebakken koek of taart en chocolade, kortom het werden kleine feestjes op die woensdagochtenden. Verhalen over kerstvieringen in Keulen , de Nachtmis in de mooie Dom, jeugdherinneringen van deze en gene en ondertussen ontstonden mooie werken.

Met veel fantasie wist Margaretha steeds weer iets nieuws te bedenken. Ze maakte mooie wol-engelen en haar wolschilderijen waren zo leuk! Er werden pantoffels gebreid en mooie shawls . Ze genoot zelf ook van de leuke ochtenden met elkaar. En het resultaat mocht er zijn! Ieder jaar hadden we een mooi eindbedrag wat in de eerste jaren bestemd was voor het bouwfonds

en de laatste twee jaar voor Cultische benodigdheden. Zo konden we dit jaar ook een prachtige Pinksterkazuivel aanschaffen van dat geld. Vorig jaar dachten we dat het het laatste jaar zou zijn geweest, maar ook dit jaar lukt het Margaretha nog om ons te ontvangen en is het weer heel gezellig bij haar.

Dank je wel lieve Margaretha voor je inzet ,al je werk ,fantasie en gezelligheid.

De adventstijden die nog komen in mijn leven zullen voor mij en anderen vol met deze herinneringen zijn.

Christine Koolen





Kerstmacht

Was het de maan tusschen de wolken
of eng'len die de lucht bevolken
met zang en gulden instrument?
De herders liepen uit hun tent.
“Een Koning in een stal gebooren?”
Verbaasd het opzien en het hooren.
De wolken drijven langs de maan.
De kudden en de herders gaan.
Albert Verwey

Sinterklaas– 2^e advent



Er is geen Hollands feest waarbij zoveel lekkernijen algemeen bekend zijn als bij dit feest. Opmerkelijk is dat dit winterfeest gevierd wordt met kruiden en dranken die het innerlijk van de mens verwarmen, zoals speculaaskruiden, chocolademelk. Het zoet brengt genoeglijkheid bij de mensen, te veel zoet maakt ons klef. Ook hierin wordt een balans gevraagd. Op pakjesavond ontvangen we een gedicht waarin met liefdevolle humor ons een spiegel wordt voorgehouden. Het woord ‘humor’ is verwant aan ‘humus’ dat vruchtbare aarde betekent. Humus is ook verwant aan het Latijnse woord ‘homo’ dat mens betekent. Een vruchtbaar mens worden, dat doet de humor met ons! Met humor worden wij een vruchtbare akker waarop gezaaid kan worden. De pepernoten die zwartepiet strooit, zijn daar een beeld van en smaken opeens zoveel lekkerder...



Bethlehem's Kind

ook hier wil Bethlehem's Kind
geboren worden
hier in het donker,
in deze nederige stal
bij jou, bij mij
het Kind van het Licht,
de Liefde en de Vrede
maar de oren raken verstopt
door het dreunen van de wereld
die de tijd opslokt
en de stilte
waar is de toekomst
als er geen plek is
voor de stal
woorden verwaaien
bereiken niet het hart
niet de wachtende stal
waar Bethlehem's Kind
geboren wil worden

Marijke van der Weel 2015



María Lichtmis

De Driekoningenmaand januari brengt ons op 2 februari bij het feest van Maria Lichtmis. Voor velen is dit een onbekend feest. Het is het laatste lichtfeest na een periode van twee keer 40 dagen. Het Sint Maartensfeest vieren we 40 dagen voor Kerstmis en Maria Lichtmis vieren we 40 dagen na Kerstmis. Deze periode van twee keer 40 dagen wordt wel de "grote kersttijd" genoemd (Jultijd in het Noorden). Daarbinnen wordt de periode tussen 25 december en 6 januari ook wel "kleine kersttijd" genoemd.

María Lichtmis is een voorchristelijk feest dat is gekerstend. Zolang er mensen waren en zolang de zon opging werden begin februari feesten gevierd ter ere van de opstanding in de natuur. De mensen beleefden vroeger nog écht hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het donker van de aarde, moeder aarde, omhoog kwam. Moeder Aarde houdt in de wintertijd a.h.w. haar adem in, om in de stilste concentratie Christus geboorte te kunnen laten plaatsvinden. Van daar uit kon de natuur, tégen de zwaartekracht in, weer langzaam omhoog gestuwd worden.

Door alle culturen heen hebben mensen dit proces in een vrouwengestalte vereerd.

In Egypte vereerde men de Maangodin Isis, bij de Grieken was dit Demeter, in het Midden Oosten de "grote moeder" Magua Mater. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Na de Middeleeuwen vinden we Moeder Aarde terug in de verhalen van Vrouw Holle, die samen met de wezens in de natuur de aarde verzorgt. Bij de Christenen gaat de verering van de aarde over in Maria. In de 4e eeuw werd het voorchristelijke natuurfest verbonden met het Christelijke Maria Lichtmisfeest. In het jaar 542 werd deze verbinding officieel en werd het feest een erkende feestdag.

Voor de Romeinen was februari de laatste maand van het jaar. Er werden dan reinigingsoffers gebracht. Februari werd dan ook wel reinigingsmaand, sprokkelmaand of schrikkelmaand genoemd. Volgens de Joodse wet moest een vrouw die een kind gebaard had 40 dagen later een reinigingsoffer brengen in de tempel. Ieder eerstgeboren jongetje in een gezin moest 40 dagen na de geboorte worden opgedragen aan God. Maria en Jozef gehoorzaamden aan deze wet en zo wordt 2 februari ook wel "Maria zuivering" genoemd.

In de Middeleeuwen was februari vrouwenmaand, en 2 februari vrouwendag. De vrouw mocht dan een man kiezen en zij was die dag belangrijk. Nog tot op de dag van vandaag worden in de katholieke kerk vóór de mis alle kaarsen gewijd die men het hele kerkelijke jaar nodig heeft, waarna een ommegang met de brandende kaarsen wordt gelopen. Gedurende de gehele mis houden de mensen hun brandende kaars in de hand en zo viert men een "lichtmis" ter ere van Maria.

Samenvattend is het grondmotief van dit oeroude feest het gedenken dat Moeder Aarde het nieuwe licht opdraagt aan de schepping. Zelf gereinigd, doorlicht, is zij hiermee een beeld van ons lichaam als drager van de lichtende, scheppende, geestkrachten, die wij ten goede kunnen laten komen aan de aarde en haar bewoners.

Het gaat om onze aarde, niet voor niets "Moeder" Aarde genoemd, die ons voedt, die ons het leven schenkt, die ons behoedt en die ons een levenspad geeft. Op de seizoentafel kan Moeder Aarde met haar wortel- en bloemenkindertjes deze gang van binnen naar buiten zichtbaar maken.

Op 2 februari zelf kun je vaak bij het ontbijt kunst- of kaarslicht weer "missen", omdat het licht van buiten al weer is toegenomen. Gun u uzelf en uw (klein)kinderen deze waarneming eens!

Om het feest te kunnen "bevatten" zijn de volgende symbolische handelingen mogelijk:

- in een schaal met een laagje water (symbolisch voor de bron van alle groeikracht) worden kaarsrestjes opgebrand.
- in de loop van de dag brengen we alle kaarsrestjes uit de donkere tijd naar buiten en laten ze daar opbranden in de donkere aarde. Zo helpen we Moeder Aarde in haar oplichtende groeikracht omhoog.

Tekst overgenomen van de website van de Vrije School Rotterdam



*De natuur viert de geboorte van het kind
19^e-eeuwse Duitse pentekening*

Es müssen in Zukunftzeiten
die Menschen für einander sein,
und nicht der eine
durch den anderen.
So wird da Weltenziel erreicht,
wenn jeder in sich selbst ruht
und jeder jedem gibt
was keiner fordern will.

Rudolf Steiner

In toekomstige tijden moeten mensen er voor elkaar zijn en kan niet de ene mens leven door gebruik te maken van de ander. Het doel van de wereldontwikkeling kunnen we bereiken als ieder mens in overeenstemming is met zichzelf en ieder mens aan ieder ander kan geven wat geen mens van de ander zou willen eisen.

(Vrije vertaling van Helga Zwiauer)