

Ten geleide

Als u deze Gemeenteberichten leest, is het jaar 2015 al weer enige tijd gaande. De schoolkinderen hebben zelfs al hun eerste vakantie achter de rug. De voorjaarsvakantie (voor het zuiden is het de carnavalsvakantie) viel vroeg dit jaar. Ons wacht dus ook een vroege Pasen - reeds op 5 april vieren we dit grootste feest in onze Christelijke traditie. Onze oosterburen, de orthodoxe Christenen, vieren het feest van de opstanding in 2015 een week later. Met name het lijden van Christus leeft daar sterk, terwijl in het westen de viering van de opstanding van groter belang lijkt te zijn. Maar zowel oost als west bereidt zich innerlijk voor op deze, voor de wereld zo belangrijke gebeurtenis.

In deze gemeenteberichten doen enkele gemeenteleden verslag van hun bezoek aan een landelijke bijeenkomst, zoals: de Landelijke Raad, de Gewadendag en de werkgroep Wederzijds.

Op de informatieve bijeenkomst van 31 januari j.l. is de nieuwe organisatievorm toegelicht, waarvan de aantekeningen zijn rondgestuurd. Vanaf de volgende uitgave van de gemeenteberichten zal steeds verslag worden gedaan van de werkzaamheden van de taakgroepen en het coördinerend overleg.

Inmiddels een goede en zonnige paastijd toegewenst.

Hans Overduin

Als gevolg van een computercrash ben ik ons vaste lettertype kwijt geraakt. Het terugplaatsen leek erg eenvoudig, maar zorgde er vervolgens voor dat er wéér van alles misging. Het antroposofische lettertype waar ik nu gebruik van maak heet SOPHIA. Ik hoop dat het jullie goedkeuring kan wegdragen.

Yvonne van der Deijl

Opmaat, Ignaz Stegeman

Pasen 2015

De overgang naar Pasen kunnen we in meerdere opzichten vaak ervaren als een nieuwe inslag. We vieren Pasen niet op een vaste datum: de stand van zon en maan bepaalt het moment van Pasen. Dat de kosmos in dat gebeuren zo'n sterke taal spreekt, komt ook in het evangelie naar voren: de zon wordt op vrijdag verduisterd, de aarde beeft en het lege graf wordt aangetroffen juist wanneer de zon op gaat. In de epistels wordt deze machtige dimensie ook beschreven: in blijheid juichen de luchten van de aarde en de aarde zelf ademt in geestlichtende zonnekracht. De kosmos en de aarde weten dat de vernieuwende en verjongende opstandingskracht van Christus opnieuw stromen.

Aan zulke begrippen mag onze blik ook anders worden en oog krijgen voor bijzondere overgangen, niet alleen in de natuur maar ook in de wereld van de mensen. Als we alleen kijken naar wat oud is en ooit heeft plaatsgevonden, als we alleen maar oog hebben voor wat altijd blijft zoals het was, dan zien we Hem niet. Wanneer we oog krijgen voor momenten waarin overgangen zich voltrekken dan kunnen we verdriet zien waarmee iets wordt gedaan, pijn die tot inzicht wordt, een ziekte die zijn vrucht toont, een crisis waaraan iemand groeit en standpunten die in beweging komen. Wanneer we dat echt zien, mogen we dat dan zo ervaren dat Hij die het dode overwon zijn paasgroet en de vrede aan ons geeft.

Als het ons lukt iets van Zijn aanwezigheid te ervaren zowel in een ontmoeting met een ander mens, als aan het uitlopen van een kastanje, dan wekken we in onszelf en in de ander het slapende tot bewustzijn, dan verlossen we het doodse zowel in de wereld van de natuur als in die van de mensen en werken hier op aarde mee aan Zijn Rijk dat niet van deze wereld is.

Het licht

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren:
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt.
Het leven breekt zich in het bont gebeuren,
En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt.

Slechts die zich sterven laat, kan 't leven beuren:
O zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt!
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren--
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt!

De grond is zacht van lente. Door de bomen
Weeft zich een waas van groen, en mensen komen
Wandelen langs de vijvers in het gras-

Naakt aan een paal geslagen door de koorden,
Ziel, die zichzelf brak in liefde en woorden:
Dit zijn de daden waar ik mens voor was.

Martinus Nijhoff (1894 -1953)

De Mensenwijdingsdienst

Deze wordt elke vier weken gecelebreerd in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Lange Noordstraat 62 te Middelburg om 10.00 uur.

2 april 2015 Witte Donderdag	Mensenwijdingsdienst
6 april 2015 2 ^e Paasdag	Mensenwijdingsdienst
10 mei 2015	Mensenwijdingsdienst
25 mei 2015 2 ^e Pinksterdag	Mensenwijdingsdienst
14 juni 2015	Mensenwijdingsdienst

Volgende data: 12 juli – 13/15 augustus (zomercursus + MWD) – 13 september – 11 oktober – 8 november – 13 + 26 december

Bijeenkomsten

- Palmzondag bij Leny en Hans Overduin
29 maart 2015 om 10.30 uur
- Evangelielezing Goede Vrijdag bij Leny en Hans Overduin
3 april 2015 om 15.00 uur

Evangelie middagen

We behandelen de Apocalyps van Johannes.

Plaats: Bogardstraat 18 te Middelburg.

Tijd: 15.30 uur – 17.00 uur

Dag: woensdag

Data in 2015: 25 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni

Perikoopbijeenkomsten

Plaats: Koepoortstraat 6, Middelburg

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Dag: zondag

Data in 2015: 22 maart, 26 april, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november

Bijeenkomsten leesgroep

Deze vinden om de vier weken plaats. Het boek dat wordt besproken is: “Inzicht in het Mysterie van Golgotha” door Rudolf Steiner.

Plaats: Koepoortstraat 6, Middelburg

Dag: zaterdag

Tijd: 10.30 uur

Data in 2015: 11 april, 9 mei, 13 juni, 10 oktober, 7 november



Uit het gemeenteboek

(geen berichten)



Een psalm voor systeem

Was de nacht soms uiterst stil
dan hoorde ik haast Uw stem
geschapen door mijn eigen wil
of door Uw Eigen Stem.

Soms bliksemde het, Het of Wie;
dan stond ik voor ons grote raam
en was de donderslag Uw Naam
dan riep ik Die.

Gun straks mijn stervend brein de waan
van eeuwigheid maar even,
een vaag landpad om langs te gaan
waar gras wuift, hoge bomen staan
en lieve dieren leven.

En dan - vergeet mijn zielig lijf
als het zichzelf vergeet,
en Wie Gij zijdt of hoe ook heet,
besta die nacht. En blijf!

Leo Vroman (1915 - 2014)

Schenken & Giften

De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg is een kerkgenootschap in oprichting ofwel een onzelfstandig onderdeel van het landelijk kerkgenootschap "De Christengemeenschap beweging tot religieuze vernieuwing" in Den Haag.

Ter afweging leggen wij u het volgende voor:

Schenken, over een langere periode schriftelijk vastgelegd, kunnen nu ook geregeld worden tussen de schenker en de penningmeester van de gemeente waarvan men lid / belangstellende is. In Zeeland wil dat zeggen dat het schenkingsformulier opgesteld wordt tussen de schenker en het landelijk kerkgenootschap. Een kopie van het getekende formulier wordt door deze rechtspersoon toegevoegd aan de lijst van notariële akten en is daar in te zien door de belastingdienst. De schenking komt toe aan de eigen gemeente; de penningmeester uit die gemeente heeft daarin een controlerende taak.

Het voordeel van het vastleggen van een periodieke schenking is dat het bedrag volledig aftrekbaar is volgens de Algemeen Nut Beogende Instellingen regeling (ANBI) die de belastingdienst hanteert. Giften daarentegen kennen een drempelwaarde.

Een aangepast schenkingsformulier is via de penningmeesters op te vragen of te vinden op de website van De Christengemeenschap onder de rubriek Financiën en Schenkingen.

Merijn Vermast, Tonny Wijnen en Adrie Maas

Mededelingen voor u en door u

Voor uw agenda: Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en de agenda voor de Algemene financiële vergadering voor leden en belangstellenden, die zal worden gehouden op **28 maart 2015 om 10.00 uur** in de Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg.

Nieuws en berichten van de Landelijke Raad

- Jaap van Dijk, penningmeester van de gemeente Het Gooi, is door het Landelijk Bestuur voorgedragen als opvolger van Peter Rozenbrand. Jaap heeft twee dagen per week beschikbaar voor het penningmeesterschap. Zijn benoeming volgt in de juni vergadering van de Landelijke Raad.
- Op de Internationale Pinksterconferentie 2017 in Rotterdam worden tussen de 1500 en 2000 deelnemers verwacht. Deze viertalige conferentie vindt plaats in de Ahoi Hal. Om alles in goede banen te leiden zullen er heel wat vrijwilligers nodig zijn. Het thema van de conferentie zal worden bekend gemaakt in het Michaelbericht van In Beweging.
- Het tweede sacramentenboekje staat op het punt te verschijnen. Het betreft de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het “vernieuwde biechtsacrament” genoemd) en het huwelijk. Het boekje kan reeds besteld worden bij Tonny Wijnen.

Verkoop in de adventstijd

Ook dit jaar is er weer een mooi bedrag behaald met de verkoop van veel handnijverheid in de adventstijd.

Het bedrag is € 563,50 en wordt overgemaakt op de rekening van de Gewaden en Cultische gebruiksbenodigdheden.

Met hartelijke dank aan Aline Nordlohne en Caroline Goedhart voor hun inzet voor de Christengemeenschap en aan de vele kopers! Margaretha Kirst en Christine Koolen

Perikopen

Lijdenstijd

08 mrt.: Lukas 11, 14-36 Utdrijving van een demon

15 mrt.: Johannes 06, 01-15/26-35 Spijziging van de 5000

22 mrt.: Johannes 08, 01-11/46-59 De overspelige vrouw

29 mrt.: Mattheus 21, 01-11 Intocht in Jeruzalem

02 april: Lukas 23, 13-32 Jezus voor Pilatus: Barabbas

03 april: Johannes 19, 01-15 Jezus voor Pilatus: 'Zie de Mens' 04 april:

Johannes 19, 16-42 Kruisiging en graflegging

Paastijd

05 april: Markus 16, 01-18 Het Paasevangelie

12 april: Johannes 20, 19-29 Thomas de ongelovige

19 april: Johannes 10, 01-21 Ik ben de Goede Herder

26 april: Johannes 15, 01-27 Ik ben de Ware Wijnstok

03 mei: Johannes 16, 01-33 De Geest komt

10 mei: Johannes 14, 01-31 Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Hemelvaartstijd

14 mei: Johannes 16, 24-33 Ik verlaat de wereld, maar ..

17 mei: Johannes 16, 24-33 .. Ik heb de wereld overwonnen!

Pinkstertijd

24 mei: Johannes 14, 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft

25 mei: Johannes 14, 23-31 .. openbaart

26 mei: Johannes 14, 23-31 .. mijn Geest

Trinitarische tijd

27 mei: 1 Korinthiërs 12, 04-31 De gemeente ...

31 mei: 1 Korinthiërs 12, 04-31 ... als orgaan van Christus

07 juni: Johannes 17, 06-11 uit het hogepriesterlijke gebed

14 juni: Johannes 03, 01-21 Nicodemus

21 juni: Johannes 04, 01-26 De Samaritaanse vrouw

Vergadering van de Landelijke Raad in Driebergen op 7 februari 2015.

Otto Koene

Het aanhoudende tekort in de Toelagenkas en wat gaat mij dit aan?

Voor de derde opeenvolgende keer vormde het in september 2014 door het Landelijk Bestuur voorgestelde beleidsplan het voornaamste gespreksthema. Dit plan heeft tot doel het in evenwicht brengen van de aanhoudende onbalans in de Toelagenkas tussen de bijdragen van de gemeenten en de voorziening in het levensonderhoud van de geestelijken. Dit beleidsplan, besproken in de Gespreksgroep en gedurende onze ledenvergadering van 4 oktober 2014, werd tijdens de november vergadering goedgekeurd door de Landelijke Raad.

Bewustwording van het tekort door de leden en belangstellenden en hen te betrekken in het vinden van een oplossing stond vorige maand tijdens de discussie in de februari vergadering in Driebergen centraal. Dit vormt voor alle gemeenten een probleem. Er is niet één antwoord, niet één oplossing. Het penningmeesterschap vormt een te smalle basis om dit onderwerp geheel bij hen neer te leggen. Een goede oplossing vraagt om betrokkenheid vanuit de hele Christengemeenschap, waarbij ieder zich afvraagt wat is de Christengemeenschap mij waard en kan ik niet iets meer doen. Als onafhankelijk kerkgenootschap krijgen wij geen subsidies van de overheid. Vrijwillige bijdragen, collecten en giften van leden en belangstellenden zijn onze enige bron van inkomsten.

Hierop volgde een open en levendige uitwisseling van de reeds in de gemeenten genomen initiatieven en opgedane ervaringen. Diverse gemeenten hielden speciale ledenavonden en de gemeente Driebergen had als gastspreker Bart Hessen uitgenodigd, geestelijke in Friesland en Groningen, en tevens lid van de Werkgroep Omslag? Omslag? Al ligt een financiële richtlijn gevoelig in de meeste

gemeenten, had een gemeente een verhoging van de bijdragen voorgesteld met Euro 5,- per maand. Dit zou reeds een grote stap betekenen in het tegemoetkomen aan de financiële vraag vanuit de Synode in de komende jaren. De oplossing ligt echter niet alleen in het vergroten van de beschikbare financiën. Het is van wezenlijk belang om gelijktijdig te onderzoeken hoe de Christengemeenschap in ons bewindsgebied verder kan worden versterkt. Een landelijke werkgroep is bezig om aandachtspunten te verzamelen voor een brede discussie. Naar verwachting zal de werkgroep in het voorjaar haar werk afronden.

Bij het in gang zetten van de nieuwe ronde van de Vijfjarenraming (2016 – 2020/), benadrukte Peter Rozenbrand, de landelijke penningmeester, om deze financiële vooruitblik, voorzien van een toelichting, niet alleen te zien als hulpmiddel voor de gemeenten om verrassingen te voorkomen. Door ruggespraak met het bestuur en de vijfjarenraming met de toelichting door te spreken met de leden en belangstellenden, biedt dit de gemeentelijke penningmeesters tevens de mogelijkheid hiermee de leden en belangstellenden nauwer te betrekken bij het wel en wee van de Toelagenkas (en daarmee bij het financiële hart van de Christengemeenschap). Tot de uitgangspunten voor het opstellen van de vijfjarenraming behoort dat met reële ramingen wordt gewerkt en dat de bijdragen aan het Toelagenfonds uit de lopende huishouding worden betaald. Beschikbare reserves dienen zo min mogelijk worden gebruikt om de inkomsten en uitgaven sluitend te maken.

Na toezending aan de Toelagenkas en het Landelijk Bestuur zullen de Vijfjarenramingen met de toelichtingen op advies van de penningmeesters aan alle betrokken partijen worden doorgestuurd. Zo ontstaat er ook voor de gemeenten een duidelijker beeld hoe de financiële situatie zich in de regio Nederland/Vlaanderen ontwikkelt.



Duits volkslied uit de vijftiende eeuw De Heilige week

Jezus zou van zijn moeder gaan,
de grote, heilige week brak aan.
Toen voelde Maria diepe smart,
en zij vroeg haar zoon met treurend hart:

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn,
waar mag je de heilige Zondag wel zijn?
'Zondag rijd ik in een koningsstoet
met palmen en kleden gespreid voor mijn voet.'

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn,
waar mag je de heilige Maandag wel zijn?
'Maandag dan ben ik bedelman,
die nergens een toevlucht vinden kan.'

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn,
waar mag je de heilige Dinsdag wel zijn?
'Dinsdag ben 'k profeet en geef aan
hoe hemel en aarde zullen vergaan.'

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn,
waar mag je de heilige Woensdag wel zijn?
'Woensdag wordt ik door verraad bezocht
en voor dertig zilverlingen verkocht.'

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn,
waar mag de heilige donderdag zijn?
'Donderdag zit ik in een zaal,
nu als offerlam, bij het Avondmaal.'

Ach kind, ach liefste Jezu mijn,
waar mag je de heilige vrijdag wel zijn?
'Ach moeder, ach liefste moedermijn,
kon u die vrijdag verborgen zijn!'

Ach kind, ach liefste Jezu mijn,
waar zal je de heilige Zaterdag zijn?
'Zaterdag ben 'k als slapend zaad,
dat heel de aarde ontbloeien laat.'

Landelijke Gewadedag, 8 en 9 november 2014 in de Rudolf Steinerschool te Breda

Christine Koolen

De opkomst voor deze dagen was groot. Zo'n 40 mensen hadden zich aangemeld voor een of beide dagen. Er was ook een prachtig programma samengesteld door de Kring West Brabant.

Op de vrijdag hebben Adrie Maas en ik de conferentie bezocht en op de zaterdag ben ik er samen met Tom Souwer heen gereden. Na een hartelijke ontvangst was er eerst veel te zien. De mooie Steinerschool, het winkeltje dat "De Korf" heet en alle spullen die de nijvere bijen daar gemaakt hebben en te koop aanbieden en de boekentafel, en natuurlijk Het Altaar in deze school. Net als bij ons in Zeeland wordt een keer per maand het Altaar opgebouwd in de grote zaal van de school.

Er is een iets andere constructie gemaakt dan in Zeeland, nl. de grote achterwand, ook bestaande uit een heel groot paars linnen doek, wordt op een staalkabel gespannen. Dat doek is in banen geveerd en verschilt daardoor heel subtiel in tint, wat een mooi effect geeft.

Er volgde kennismaking en ook herkenning van anderen en gezamenlijk genieten van alle heerlijkheden die er uitgestald stonden. Wat hebben deze mensen hun best gedaan.

Het programma was heel boeiend.

Een inleiding door de priester Lisette Buisman over goud en linnen, het thema van deze conferentie. Het sprookje van de Sterrendaalders, dat verhaal over dat kleine eenzame meisje zonder ouders of huis, die alles wat ze bezit weggeeft tot en met haar laatste hemdje in het donkere bos. Ze ontvangt een prachtig wit linnen hemdje, waarmee ze ook de gouden daalders die uit de hemel op haar neervallen, kan

opvangen. Dit sprookje paste mooi bij het thema van deze dagen.

Er werd samen gezongen, wat gelijk al prachtig klonk en ondertussen werden de tafels gedekt voor een heerlijk maal. Na de maaltijd is er een openbare lezing door Lisette Buisman. Dan komen er nog meer mensen binnen.

Na de cultische afsluiting is deze mooie dag ten einde.

Op zaterdag is er om half tien een Mensenwijdingsdienst.

En na de koffie volgt een gesprek met elkaar. Ook het sprookje "Repelsteeltje" komt aan de beurt, wat ook weer met vlas te maken heeft (het repelen van de vlasstengels) en het spinnen van het vlas in goud.

Daarna heeft Mia Zaat een heel bijzondere opdracht voor ons voorbereid. Op een tafel liggen allemaal al wit geschilderde kleine houten plankjes met een bijbehorend tasje. Wat een werk is dit geweest! We mogen een reis-icoontje schilderen met drie kleuren goud en wit en het linnen tasje is om het icoontje mee te nemen op reis. Heel leuk om ieder zo intensief bezig te zien. Het is eerst heel stil, daarna een geloop naar haardrogers om de icoon te drogen. We bekijken de bijzondere resultaten met elkaar.

Er is weer een heerlijke lunch met elkaar, ook sapjes, hartige en zoete taarten en daarna een reus van een afwas, die we met elkaar gedaan hebben.

Trees van Dijk en Christine van Tricht hebben praktische ervaringen verteld over de gouden letters en de verzorging daarvan en over het altaarlinnen. Ook was er een kleine tentoonstelling over de bewerking van vlas tot linnen met een heel mooi altaarkleed.

Kortom het was zeer interessant en leerzaam.

Na de cultische afsluiting is ieder weer voldaan zijn kant opgegaan. Het was echt een "gouden" bijeenkomst met veel dank aan Lisette Buisman en de kring West Brabant.

Signatuur

Waar staat de heilige Naam geschreven?
Bij nacht aan de sterrenhemel.
En waar op klaarlichte dag?
In de veldbloemen langs je pad.

Jaap Zijlstra
Uit: Dwaaltuin

Scheppingslied

De lyriek heeft de hemel bedacht,
het snarenspeel de lyriek,
de moeder van het licht is de nacht,
het licht is nachtmuziek.

Jaap Zijlstra
Uit: Dwaaltuin

Verslag van de bijeenkomst van de Werkgroep Wederzijds op 28 januari 2015

Tom Souwer

De Werkgroep Wederzijds organiseerde op 17 januari j.l. in Zutphen een drukbezochte workshop “Stervenscultuur”.

In de Johanneskerk van de Christengemeenschap werd toegelicht hoe in de werkgroep vanuit de antroposofie een verzorging van stervenden is gegroeid, waarbij de gestorvene over de drempel van de dood begeleid wordt naar de zielenwereld. Met opbaren, waken en voorlezen tijdens de stervensbegeleiding wordt de gestorvene gedurende de terugblik (Rückschau) op zijn leven, herinnerd een bewoner te zijn geweest van twee werelden: van dag tot dag en van incarnatie tot incarnatie.

We konden beleven, horen en zien hoe een opbaring met kaarsen en eenvoudige middelen, een natuurlijke omgeving met graszoden, de rust geeft die een gestorvene nodig heeft.

Illustratief was de herinnering van een begeleidster van Bronlaak, die een bij een bij een ongeval omgekomen pupil kon gaan zitten en een rust creëerde, die als een tent over hen heen spande.

In Apeldoorn bijvoorbeeld is een actieve waakgroep die tenminste drie dagen lang, drie periodes van 1 á 1 ½ uur vanaf het midden van de nacht, waken en aanwezig zijn met aandacht, kaarsverlichting, geur, gezang en het euritmiseren van *het Allelujah*, wat betekent: “Dat alle inspanning moge leiden tot een ontmoeting met God.”

Als dat gewenst wordt, kan familie zelf de begeleiding van de gestorvene voortzetten en er in de nacht blijven slapen –samen met de attributen die ze dierbaar zijn en die hen met elkaar verbindt – “gedenkend en rouwend op weg van de dood naar een nieuw leven”.

In de Christengemeenschap zijn er zowel sacramenten bij het sterven als bij de begrafenis, evenals de aandacht voor gestorvenen in de mensenwijdingsdienst.

Stervenscultuur in deze vorm heeft een eeuwenoude traditie die van land en volk van elkaar verschilt, maar die in alle gevallen de overgang markeert van het stoffelijke bestaan naar het onstoffelijke door middel van rituelen, gewoonten en gemeenschapsvormen – symbolen en bewustzijnsontwikkelingen die men gewend is te gebruiken bij het afscheid nemen van een gestorvene.

De wisselende omstandigheden bij het overlijden: ouderdom – ongeval - ziekte – psychiatrisch lijden – (zelf)moord – bewusteloosheid – vegetatief bestaan, zullen desondanks op het gezicht van de overledenen een verjonging te zien geven, als het lichaam de ziel heeft losgelaten en een soort geboorteproses in de geestelijke wereld in gang is gezet.

De ziel heeft geen grenzen;
de ziel is een pelgrim naar
eindelooze horizonnen.

Heraclitus

Pinksteren

In het verleden werden met Pinksteren ommegangen en reidansen gehouden, soms in een spiraal om de meiboom, linten vlechtend, of door de kronkelingen van een Troja-burcht of labyrint. Middenin was een steen of een boom, de verbinding met hemel en onderwereld. Het gaan in een labyrinth is het beeld van een inwijdingsweg.

Een rest hiervan zijn de hinkelbanen met hel en hemel, waar het kind hinkelend doorheen moet, zijn steen telkens een hok (een incarnatie?) verder brengend, Hinkelbanen kunnen rechthoekig of spiraalvormig zijn.

Ook het ganzenbord vertoont de spiraal: de gang door een mensenleven, ontwikkelingsweg met hindernissen en de witte vogel (gans) die de weg wijst.

Op Walcheren vierde men 'Pinkster drie', onder andere met ringrijden, op paarden versierd met bonte papieren rozen; en met het gaaischieten door de schutters-gilden: de 'papagaai', een houten vogel met veelkleurige pluimen, bevestigd op een hoge paal, moet afgeschoten worden. Wie de vogel afschiet is koning voor één jaar en wordt bekleed met het zilver.

Brabantse en Gelderse schutters gingen op pinkstermaandag vendelzwaaien. Zowel bij het ringrijden als bij het boogschieten en het vendelzwaaien moet heel beheerst en bewust gehandeld worden. Bij de eerste twee moet goed gemikt worden, een ik-activiteit bij uitstek!

(De Zonneboom/pinksteren)

Pinksteren

Als aan de randen
van de ziel
de pinksterbloemen boeien
en de blinde ogen
van de tuin gaan zien
Als eenzaam en alleen
het zwarte kruis moet spitten
tot op het bot
van blote aarde
Daar zal het nieuwe leven kiemen
en de Geestwind waaien
de Drager
van on aardse liefde

Marijke van der Weel 2014

