

NIEUWSFLITS Huisvesting

02-2022

2 februari 2022

NU DE LAATSTE KAARSJES OPGEBRAND WORDEN ...

is het tijd voor een update over de winterperiode. Wat lijkt het lang geleden dat we verhuisd zijn. Hoe vertrouwd voelt het al. Hoeveel is er ook gebeurd in de tussentijd!

Vanaf de eerste advent zijn er gemeentevieringen en mensenwijdingsdiensten gehouden. Velen konden nu beter horen wat gesproken werd in de kapel. Wat was het fijn om “thuis” te zijn en alles na de dienst rustig te kunnen laten uitklinken, klaar voor een volgende keer. We moeten nog wel wat wennen aan de nieuwe maten en gebruiken.





Cadeautje! Juist op het moment dat we ons bewust werden dat we een licht doorlatende afscherming bij de ingang zochten, liepen we er bijna letterlijk tegen aan. Deze kasten stonden voor hergebruik op een stoep! We zijn de voormalig eigenaar zeer dankbaar voor dit multifunctioneel inzetbaar meubilair, dat kan meebewegen met onze wensen.

De eerste koffie met lekkers werd gepresenteerd en er werd vergaderd. We schikten de stoelen en bespraken de gewenste temperatuur. Ook werd de achteruitgang verder afgewerkt.

We inventariseerden onze wensen. Wat had prioriteit? Zorgen dat het licht in de ontmoetingsruimte afgewerkt werd en dat de pantry geschikt wordt om in af te wassen en rustig oogt. Aan beide taken is al hard gewerkt maar er staat ons ook nog veel te doen.



Ook wij waren erg geschrokken van het onbedoelde felle roze van de pui. Om te komen tot een in de straat passende entree die ook uitstraalt dat we een kapel zijn, hebben we vier voorstellen ingediend, zelfs essenhout! Deze werden alle afgewezen, omdat ze niet voldoen aan het kleurenbeleid van de stad, dat vraagt dat alle deuren van eenzelfde donkere kleur zijn. Daarom kiezen we nu voor een echt Middelburgs kleurbeeld.

